



Je bruiloft als festival

Een trouwfeest met stadhuis-kerk-receptiefest? Die tijd is voorbij. Origineel is het toverwoord voor een bruiloft anno 2015. En dat mag best wat kosten.

Tekst: Rianne van der Molen Foto's: Mark Daams en Ronny Rozenberg

Een jaar of twintig geleden verliepen de meeste bruiloften volgens een vast recept. Met belegen grappjes van de ambtenaar van de burgerlijke stand, een ellenlange kerkdienst, een receptie in een partycentrum met statafels, lang wachten in de felicitatie-rij en een trits quasi-grappige stukjes, uitgevoerd door weinig talentvolle familieleden.

Steeds meer bruidsparen durven tegenwoordig af te wijken van zo'n traditionele bruiloft, ziet weddingplanner Vivian ter Huurne, alias het Bruidsmisje. „Steeds meer stellen denken na over hoe hun feest zal zijn voor hun gasten. Op televisie zie je vaak van die hysterische bruiden die enkel aan zichzelf denken, maar mijn klanten zijn meestal nuchtere stellen. Die willen een feest organiseren dat bij hen en hun vrienden en familie past.”

Klaas van Dijken (32) is zo iemand. Op 30 augustus 2013

trouwde hij met Dewi Storm (29). Eerst in Amsterdam voor de burgerlijke stand – waarbij niet de ambtenaar het woord voerde maar de getuigen – en vervolgens bij een mooie boerderij met kampeerterrein in de buurt van Diemen. „In de voorbereidingsperiode ging een vriend van ons naar een festival in België. Hij vertelde dat midden in het bos overal podia stonden. Dat is een tof idee, dacht ik. Een bruiloft in de vorm van een festival, dat leek ons wel wat.”

Klaas en Dewi wilden niet dat hun vrienden na afloop weer naar huis moesten. Dus moest er slaapgelegenheden zijn. „We wilden een feest geven dat niet zou stoppen. Waarbij mensen zo lang door konden gaan als ze wilden. Het moest een festival worden zoals je maar eens in je leven kunt organiseren.”

Bohémien-gevoel

Meerdaagse bruiloften zoals die van Klaas en Dewi zijn in trek. Weddingplanner Wiesje Hallewas

van Wedding & Planning, vorig jaar door de Nederlandse Trouwbranche Organisatie (NTBO) verkozen tot beste weddingplanner van Nederland, ziet een duidelijke trend. „Bijna al mijn bruiloften zijn meerdaags, vaak met één of twee overnachtingen,” vertelt ze. „Dan heb je de kans om het programma helemaal anders te vullen. En bruidsparen vinden het fijn om wat langer door te brengen met hun gasten.”

Toen Roos (38) en Leo Brancovich (43) twee jaar geleden wilden trouwen, wisten ze meteen dat er een overnachting bij moest. Beiden hebben lang in het buitenland gewoond en een deel van de genodigden zou speciaal voor de plechtigheid overvliegen. „Het leek me een heerlijk idee dat je de volgende dag weer bij elkaar bent. Bovendien hoeft je dan als gast niet zelf aan de slag



Zweven

De meerdaagse bruiloft van Roos en Leo moest vooral ontspannen zijn. Voor gasten én bruidspaar.



25%
van de bruidsparen overweegt in het buitenland te trouwen

(NATIONAAL TROUWONDERZOEK 2014)

€15.209

kostte een bruiloft plus huwelijksreis gemiddeld in 2014.

(BLIJKT UIT HET NATIONALE TROUWONDERZOEK ONDER 901 BRUIDSPAREN VAN TOPTROUWLOCATIES.NL.)

te gaan met accommodatie,” vertelt Roos.

Leo en Roos trouwden uiteindelijk in een mooi kerkje in Ouderkerk aan de Amstel en lieten het hele gezelschap per gehuurde bus naar Camping De Lieveinge in Vuren brengen. „Die hadden we helemaal afgehuurd. Ze hebben daar safari-tenten, gave oude caravans en zelfs een dubbeldekkerbus waar je in kunt slapen. Dat zet meteen de sfeer.”

Roos wilde dat er een bohémien-gevoel zou ontstaan en dat ze veel buiten konden zijn. „Het werden ook echt lome dagen met weinig verplichtingen en zonder stukjes of speeches. Maar met een zweefmolen waar iedereen in kon zweven, 's avonds samen vuurtjes stoken en mannen die gitaar spelen. Lekker los.”

Geen abc-tjes aub

Ook andere tradities worden steeds meer overboord gegooid, zegt weddingplanner Vivian ter Huurne. Met bruidskleding wordt gevarieerd en die lange rij voor het feliciteren is steeds minder gebruikelijk. „Bruidsparen hebben geen zin om de hele avond voor een wand te staan. Ze willen kletsen met hun gasten en dansen. Lekker feest vieren.”

Bruiloften zijn immers niet goedkoop. Klaas en Dewi gaven rond de 10.000 euro uit, Roos en Leo ongeveer 20.000 euro; dan wil je dat het leuk is voor jezelf én voor je gasten. Om die reden verliest het aloude stukjesprogramma met sketches en abc-tjes terrein. „Mensen realiseren zich echt wel dat dit voor het gros van de aanwezigen niet zo leuk is.”

Al zijn zelfs zonder die stukjes veel bruiloften gewoon saai, vindt Klaas van Dijken. „Vaak vind ik het te geregisseerd en te formeel. Bij onze bruiloft waren de optredens op verschillende plekken,



De trends van 2015

► **BABS.** Een vriend of familielid treedt op als BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand). Hij of zij moet vooraf toestemming vragen aan de gemeente, een verklaring van goed gedrag inleveren en er moet een ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig zijn om het huwelijk rechtsgeldig te maken.

► **Sneltekenaar.** Was het vorig jaar populair om een *photobooth* (mobiel fotohokje) te huren, dit jaar boek je een sneltekenaar die karikaturen maakt.

► **Foodtrucks.** Mobiele keukens waaruit kleine hapjes worden geserveerd. Bijvoorbeeld zakken friet, vegetarische gehaktballen, saté of sushi.

► **Unplugged Wedding.** Helemaal van nu. Bruiloften waarbij de gasten wordt gevraagd om tijdens het feest hun smartphones uit te zetten.

► **Eco-chic.** Een feest met duurzaam gemaakte bruidskleding, materialen die gerecycled kunnen worden en biologische producten.

zodat niemand gedwongen werd om overal naar te kijken. Geen verplichtingen, alles moest vrij en los blijven.”

Om het kaf van het koren te scheiden, moesten gasten die toch 'iets' wilden doen op hun bruidsfestival, eerst hun idee pitchen bij de ceremoniemeester. Zelf benaderden ze wat vrienden om een onderdeel te verzorgen. „Daardoor lag de lat iets hoger,” zegt Klaas. „Sowieso mochten dia-shows of abc-tjes niet. Alleen als de gast het heel grappig kon maken voor iedereen.”

Die gedachte namen hun vrienden en familie ter harte. Een vriendin van Dewi zong indrukwekkend een zacht singer-songwriterliedje, vrienden van Klaas droegen gedichten voor en een paar oudere kennissen van het bruidspaar deden, verkleed als majorettemeisjes, een absurde



Op de camping
Roos en Leo huurden een hele camping af. Zo konden de gasten makkelijk blijven slapen.



Klaas & Dewi

Op het stro

Klaas en Dewi lieten zich voor hun bruiloft inspireren door de sfeer op festivals. Het feest mocht in elk geval niet stoppen.



Eerst pitchen

Om het voor iedereen leuk te houden, waren abc'tjes uit den boze. Een stukje voordragen mocht alleen als het écht grappig was.

dans. Uiteindelijk werd het feest alles waar het bruidspaar op gehoopt had. De zon scheen, het gezelschap at buiten aan lange tafels, de optredens waren hilarisch of ontroerend en het feest ging tot in de kleine uurtjes door. „Uiteindelijk zijn we pas rond zeven uur 's ochtends ons bed ingerold. En de volgende dag hebben we lekker laat ontbeten met een deel van de gasten.”

Roos en haar man Leo vonden het net zo heerlijk om de volgende dag wakker te worden op de camping. En na te genieten van hun geslaagde bruidsfestival met vrienden en familie. Pas aan het einde van de middag vertrokken ze naar huis. Roos: „Die middag kon ik alleen maar denken: Eigenlijk had het een week moeten duren. Zo leuk vond ik het en zo ontzettend jammer dat het voorbij was.” ■

Net zo belangrijk als de jurk

Of je er nu een meerdaags feest van maakt of heel 'gewoontjes' trouwt, deze tips komen altijd van pas.

- 1** Dubbelcheck je **favoriete datum**. Vooral bij belangrijke voetbalwedstrijden (halve finales/finales van een EK of WK) bestaat het risico dat gasten tussentijds of voortijdig weglopen.
- 2** Als je kiest voor **meerdere locaties** of **ver weg** wilt trouwen, help de gasten dan door vervoer te regelen of ze tegemoet te komen in de kosten.
- 3** Een **dresscode** kan leuk zijn, maar wellicht zit niet iedereen te wachten op het thema 'Disney' of 'Alles lekker roze'.
- 4** Kunnen sommige **familieleden** echt niet door één deur of prikken gescheiden ouders het liefst elkaars ogen uit? Zorg voor genoeg ruimte, zodat ze niet bij elkaar in de buurt hoeven komen.
- 5** **Communiceer duidelijk** wat je wel en niet wilt. Niets is zo vervelend als een onverwachte speech van een dronken oudoom die eindeloos doorgaat.
- 6** Zorg voor **genoeg eten en drinken**. Een bruiloft met te weinig hapjes of drank zorgt voor chagrijnige gasten.